

COLUMN

Dingen

Hebt u dat nu ook? Iedere dag weer overkomt het mij. Je zoekt iets, thuis in de la. Je weet precies wat je zoekt, je hebt het dagelijks in handen, maar je weet niet hoe het heet. “Heb jij dat dingetje”, vraag ik aan mijn vrouw. Waarop zij standaard vraagt : “Welk dingetje?”. Ik antwoord dan net zo standaard : “Je weet wel, dat dingetje waar ik een boterhamzakje mee moet sluiten. “Oh, dat dingetje”, antwoordt zij al veertig jaar. Na al die jaren hoorde ik onlangs dat zo’n “dingetje” een *Kwik lok* heet. Wist ik veel. En zo zijn er veel meer voorbeelden van dat soort dingen. Iedere week wanneer ik in de supermarkt kom, pak ik ‘m weer. Ja, dat ding, waarmee ik op de lopende band mijn boodschappen kan scheiden van die van de volgende klant. “Kunt u mij dat ding even aangeven”, vraag ik iedere week weer aan degene die voor mij staat. Vanaf vandaag weet ik pas dat zo’n ding een *beurtbalkje* heet. Dingen. Ik ben blij dat ze bestaan. Iedere dag weer kan ik mijn gebrek aan woordenkennis en toenemende vergeetachtigheid maskeren door alles om mij heen een ding te noemen. Maar er zijn grenzen. Zo zal ik bij een bezoek aan de dokter iets preciezer moeten zijn... Da’s een ding dat zeker is!
